

ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ



ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών



ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
καθηγητής Πανεπιστημίου



ΓΙΟΡΓΙΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
κινηματογραφίστης



ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης



ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
οικονομολόγος



ΜΠΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
πρόεδρος σωματείου Διάζωμα



ΠΑΠΟΥΛΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών



ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών



ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
επ. καθηγητής ΑΠΘ



ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΙΖΑ
οικονομική αναλύτρια



ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ
μουσικός

58 προσωπικότητες κάνουν έκκληση για την ανασυγκρότηση
και την ισχυροποίηση του χώρου του δημοκρατικού σοσιαλισμού

Οδικός χάρτης για ισχυρή Κεντροαριστερά

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑ*

Δεν είναι πρόσκλιση για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Είναι έκκληση για την ανασυγκρότηση του χώρου της Κεντροαριστεράς, της ευρύτερης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης, μέσα από τη δημιουργία ενός πολιτικού φορέα που θα συσταθεί τους επόμενους μήνες, χωρίς αποκλεισμούς και πγεμονισμούς, για να δοκιμαστεί στις ευρωεκλογές. Φιλοδοξεί μάλιστα να αποτελέσει τον σπόρο για την άνθηση της ελληνικής «Ελιάς».

Το κείμενο για την Κεντροαριστερά συνοδεύμενο από τις υπογραφές 58 προσωπικοτήτων του χώρου που δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα απευθύνεται σε όλες τις δυνάμεις του δημοκρατικού σοσιαλισμού, ξεχωριστά στο ΠΑΣΟΚ και στη ΔΗΜΑΡ, στις δυνάμεις της οικολογίας, της αυτοδιοίκησης αλλά και σε

Προσωπικότητες

Το κείμενο που συνέταξε και επεξεργάστηκε ο καθηγητής Γ. Βούλγαρης υπογράφεται από προσωπικότητες της πολιτικής, της επιστήμης και του καλλιτεχνικού χώρου. Από το σπουδευτικό ΠΑΣΟΚ υπογράφουν οι Χρ. Δερβένης, Αθ. Δρέπα, Δ. Ασημακόπουλος και Γ. Βερνίκος. Επίσης, παλαιότερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ όπως ο Π. Αυγερινός, Στ. Μπένος, Ν. Χριστοδούλακης και Ν. Μπιστην. Επίσης, υπογράφουν τέσσερα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ, οι Στ. Λιβαδάς, Γ. Γεωργάτος, Γ. Αντωνίου και Δ. Τοικαρδάνη, όπως και τα μέλη της ΚΕ του κόμματος Τ. Σαμαντάς, Κ. Δέλκος, Γ. Καούνης.

πολιτικές και κοινωνικές συλλογικότητες που επιθυμούν την ισχυροποίηση της ευρύτερης κεντροαριστερής παράταξης, «κάτι καινούργιο στον ευρύτερο δημοκρατικό χώρο».

Με το κείμενό τους οι 58 διευκρίνιζουν ότι η πρόσκλιση για συνεργασία αφορά όλες εκείνες τις συλλογικές μορφές και τους πολίτες που δεν αναγνωρίζονται ούτε στη Δεξιά ούτε στην νεοκομμονιστική - εθνολαϊκιστική Αριστερά.

Γίνεται σαφές πως η σύγκλιση των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς πρέπει να γίνει με τρόπο που θα διασφαλίζει την πολιτική σταθερότητα από την οποία πρωτίστως εξαρτάται η ανάκαμψη της οικονομίας. Τονίζεται ότι η συγκρότηση της νέας παράταξης θα συμβάλει και στην πολιτική ανανέωση ενώ η ισχυροποίησή της θα αποσυμπίεσει την αίσθηση της εμφύλιας αντιπαράθεσης.

Άλλωστε, όπως αναφέρεται, ο μικρός δικομ-

μάτισμός ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ είναι πολιτικά στείρος, προγραμματικά οπισθοδρομικός και ιδεολογικά συντριπτικός.

Στο κείμενο για την Κεντροαριστερά επισπάνεται ότι υπάρχουν στιγμές που στην πορεία ενός έθνους ιστορικές πολιτικές παρατάξεις είναι υποχρεωμένες να επαναθεμελιώθουν και να ορίσουν ξανά την παρουσία τους στην πολιτική ζωή του τόπου, «αλλιώς παρακάζουν και εξαφανίζονται», αναφορά που ερμηνεύεται ως έμφεση υπόδειξη κυρίων προς το ΠΑΣΟΚ.

Ουστόσο η δημιουργία του κοινού πολιτικού φορέα που θα συστεγάσει όλους δεν απαιτεί τη διάλυση των υπαρχόντων κομμάτων και σύλλογοκοπίτων.

Προτείνεται ο κεντροαριστερός φορέας να συσταθεί τους προσεχείς μήνες μέσα από μία Ιδρυτική Συνέλευση και να εξελιχθεί σε κέντρο επεξεργασιών για το σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης με προτεραιότητα στο πρόγραμμα για τη διπλή αναμέτρηση των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Οι υπογράφοντες αναφέρουν ότι οι κινήσεις που κάνουν ξεχωριστά το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ ξεχωριστά πρέπει να συγκλίνουν και να συναντηθούν στο άμεσο μέλλον, κάτι που διευκολύνει την κοινή τους αναφορά στο Κόμμα των Ευρωπαίων Δημοκρατών και Σοιολιστών.

Το κείμενο χαρετίζει την πρώτοβουλία των «5 Δημάρχων» και άλλων αυτοδιοικητικών φορέων του ίδιου χώρου, που δείχνουν έναν δρόμο συνεργασίας.

Η ανασυγκρότηση της δημοκρατικής παράταξης δεν θα είναι μόνο οργανωτική, αλλά βαθιά πολιτική. Γ' αυτό και όπως προϊδεάζει το κείμενο θα είναι αυτοκριτική για την ώσταρα πορεία, προγραμματική για το μέλλον και θα στοχεύσει στην ανάδειξη νέων ανθρώπων που θα ανανέωσουν την πολιτική πγεσία της παράταξης και της χώρας.

ΤΑ ΝΕΑ

Δημήτριος Λαμπράκης (1931-1957)
Χρήστος Δ. Λαμπράκης (1957-2009)
ΕΤΟΣ 68Ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20.732

ΓΡΑΦΕΙΑ: Μιχαλακοπούλου 80 Τ.Κ. 11528, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (211) 36.57.000 (210) 77.66.000 FAX: (211) 36.58.301
INTERNET: <http://www.tanea.gr> <http://digital.tanea.gr> e-mail: info@tanea.gr ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: 1767 ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: MULTIMEDIA A.E.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναπνοέσσει, η αναπαραγγή, ολική, μερική ή περιληπτική, ή κάτι παράφραση, ή διασκευή απόδοσης του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, πληκτρολογικό, φωτοτυπικό, πικογραφήσεως ή άλλο, χωρίς προγράμματη γραφτή άσεια του εκδότη. Νούμερο 238/1970, 4301/1979, Η 100/1975, Ν.Δ. 3565/1956 και 4254, 1962 και κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

Εκδότης Σταύρος Π. Ψυχάρης

Διευθυντής Χρήστος Μεμής
Διευθυντές σύνταξης Ν. Α. Παπαδόπουλος, Στέφ. Στ. Τζανάκης
Αρχισυντάκτης έκδοσης Ευάγγ. Στ. Λιαλιούτης

Δημιοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε.

Διοικητικό Συμβούλιο

Σταύρος Π. Ψυχάρης Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Πάνος Στ. Ψυχάρης Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Μέλη: Στ. Ευσταθίδης, Γιάννης Θ. Καρτάλης, Νικ. Χ. Κορίτσας, Ι. Ν. Μάνος, Στέργιος Γ. Νέζης, Ι. Ν. Παράσκης, Νικ. Γ. Πεφάνης, Νικ. Ε. Πιπλής, Αντ. Π. Τριφύλλης, Χριστίνα Τσούτσουρα - Ψυχάρη



Η εποχή των Μνημονίων φαίνεται να φτάνει στο τέλος της.
Το τραύμα της εθνικής πόλωσης δεν θα σβήσει εύκολα,
θα χρειαστεί μάλιστα πολύ κουράγιο και συμφιλιωτική
επιμονή απ' όλες τις πλευρές για να ξεπεραστεί



ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ
πεζογράφος, καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Κρήτης



ΜΑΡΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
συγγραφέας



ΜΟΥΖΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ομότιμος καθηγήτης London
School of Economics



ΜΠΕΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ηθοποίος



ΡΕΖΒΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
δημοσιογράφος



ΡΟΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ομότιμος καθηγήτης
Πανεπιστημίου Αθηνών



ΣΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
πολιτικός επιπλέοντας -
διεθνολόγος



ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΩΤΗ
συγγραφέας

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ

Αγανδήσ Πασχάλης, οικονομολόγος ■ Αγριαντώνη Χριστίνα, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ■ Αντωνίου Γιάννης, εκπαιδευτικός ■ Ασημακόπουλος Δημήτρης, επιχειρηματίας, τ. πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ ■ Αυγερινός Παρασκευάς ■ Βαμβακάς Βασήλης, λέκτορας ΑΠΘ ■ Βασιλάκη Μαρία, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ■ Βερνίκος Γιώργος, επιχειρηματίας ■ Βλαχάκης Ηλίας, επιχειρηματίας, γ.γ. ΕΣΕΕ ■ Γεωργάτος Γεράσιμος, εκπαιδευτικός ■ Γκουρτσογιάννη Μελίτα, αρχιτέκτονας ■ Γραμματικάκης Γιώργος, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης ■ Δέλκος Κώστας, πλεκτρολόγος μηχανικός ■ Δερβένης Χρήστος, γιατρός ■ Δρέπα Αθηνά, οδοντίατρος ■ Ευθυμιόπουλος Ηλίας, περιβαλλοντολόγος ■ Θεοδώρωπουλος Κώστας, Κίνημα Τυφλών ■ Καλοκαρινός Αλέξης, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης ■ Καρύντης Γιάννης, δικηγόρος ■ Καρακωστάκη Χαροπίνη, κοινωνιολόγος ■ Καστανάς Λεωνίδας, εκπαιδευτικός, μηλόγκερ ■ Κουρουζίδης Σάκης, δρ σερμολόγος ■ Λιβαδάς Σταύρος, μηχανολόγος πλεκτρολόγος ■ Ματσαγάνης Μάρος, καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ■ Μεϊμάρογλου Γιάννης, εκδότης του περιοδικού «Μεταρρύθμιση» ■ Μήτρου Λιλιαν, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου ■ Μπίστης Νίκος, δικηγόρος ■ Παπαδημητρίου - Τσάσου Άννα, ■ Παππάς Φίλιππος, δρ Φιλολογίας, μηλόγκερ ■ Παυλίδης Νιάση, καθηγήτρια ΑΠΘ ■ Πολίτης Αλέξης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης ■ Ράπτης Νίκος, εκπαιδευτικός, μηλόγκερ ■ Σαββάκης Μπάμπης, καθηγητής, πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου Φλέμιγκη ■ Σμαντάς Τέλης, κριτικός κινηματογράφου ■ Τσικαρδάνη Δώρα, δικηγόρος ■ Χατζημπίρος Κίμων, καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ■ Χειμωνάς Θανάσης, συγγραφέας ■ Χριστοδουλάκης Νίκος, καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόσκληση σε Ιδρυτική Συνέλευση για Μια Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη

Εκκληση - πρόσκληση

Aυτό δεν είναι διακίρυξη δημιουργίας νέου κόμματος. Είναι έκκληση και πρόσκληση. Απευθύνεται στους πολίτες, στα κόμματα, στις συλλογικότητες, στα πολιτικά πρόσωπα, στις σύνδικαλιστικές, τις αυτοδιοικητικές και τις πνευματικές δυνάμεις που κινούνται στον χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας, της δημοκρατικής Αριστεράς, του φιλελεύθερου Κέντρου, της πολιτικής οικολογίας, του προοδευτικού ευρωπαϊσμού.

Προσκαλεί όλους να συνεργαστούν για την ανασυγκρότηση του χώρου. Χωρίς αποκλεισμούς. Χωρίς διμερονισμούς.

Υπάρχουν διτιμές στην πορεία ενός έθνους που οι ιστορικές πολιτικές παρατάξεις είναι υποχρεωμένες να επαναθεμελιώθουν, να ορίσουν ξανά την παρουσία τους στην πολιτική ζωή του τόπου. Άλλις παρακάτω και εξαφανίζονται.

Η επαναθεμελίσθηση δεν γίνεται μόνο με προτάσεις, τεχνοκρατική επάρκεια, στόχους και εργαλεία. Χρειάζεται μια στρατηγική που να προβάλει τους εαυτούς μας στο μέλλον. Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται, σε έναν χαοτικό καπιταλισμό και μιαν Ευρώπη που αναζητά την προοπτική της. Χρειάζεται μια εικόνα της Ελλάδας στο μέλλον, βγαλμένη από την Ιστορία της, που θα προσανατολίζει και θα συνθέτει

όσες κοινωνικές και πνευματικές δυνάμεις κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση.

Στην εποχή της Εθνικής Ανασυγκρότησης

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια τέτοια στιγμή. Η κρίση εξακολουθεί να είναι βαθιά, όμως αλλάζει φάση και χαρακτήρα. Οι οικονομικοί κίνδυνοι παραμένουν, αλλά οι πολιτικοί παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η υπέρβαση της κρίσης έρχονται σε πρώτο πλάνο.

Η εποχή των Μνημονίων φαίνεται να φτάνει στο τέλος της. Το τραύμα της εθνικής πόλωσης δεν θα σβήσει εύκολα, θα χρειαστεί μάλιστα πολύ κουράγιο και συμφιλιωτική επιμονή απ' όλες τις πλευρές για να ξεπεραστεί.

πολύ κουράγιο και συμφιλιωτική επιμονή απ' όλες τις πλευρές για να ξεπεραστεί. Ομως, η πολιτική δραστηριότητα δεν θα περιορίζεται στην αντίθετη Μνημόνιο - Αντιμνημόνιο.

Μετά από μια καταστροφή, η Ελλάδα ξαναποκτά τη δυνατότητα και τα μέσα να σχεδιάσει το μέλλον της. Να ορίσει ρεαλιστικά τη μελλοντική θέση που θέλει να καταλάβει στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και να κινηθεί δυναμικά για να την κατακτήσει. Η Εθνική Ανασυγκρότηση είναι το ζητούμενο της νέας φάσης στην οποία έχουμε ήδη μπει. Και είναι ένα πρόβλημα πολιτικό, παραγωγικό και πολιτισμικό.

Ποια ανάπτυξη θέλουμε; Δικαιούμαστε να αποφασίσουμε

Μετά έξι χρόνια συνεχούς ύφεσης, οι πολίτες με το δίκιο τους ελπίζουν και ζητούν να δουν την απαρχή της ανάκαμψης, να βεβαιωθούν ότι ξεκολλάμε από τον πάτο. Η κρίση όμως μας έμαθε με τραγικό τρόπο ότι οι άμεσες οικονομικές προσδοκίες εξαρτώνται από κεντρικότερες στρατηγικές επιλογές.

Τι ανάπτυξη θα έχουμε την προσεχή δεκαετία;

Θα είναι μια ανάπτυξη ρηπή, ασθενική; Θα βασίζεται στη φτηνή εργατική δύναμη, στην άγρια ανασφάλεια και στην κυνική αποδοχή των μεγάλων ανισοτήτων; Θα αδιαφορεί για

τις υποδομές και θα περιφρονεί το περιβάλλον; Θα είναι η επανάληψη ενός κρατισμού και μιας προσδοθηρίας για φτωχούς;

Ή θα σταθούμε ικανοί να αλλάξουμε ριζικά το κράτος και το παραγωγικό μοντέλο ώστε η Ελλάδα να πετύχει μια δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη που θα δώσει πολλές και καλές θέσεις εργασίας; Που θα δώσει ευκαιρίες για δύο ους χωρίς μεσάζοντες, παρέες και τον παγιδασμό του ρουσφετιού; Που θα αναβαθμίσει το κράτος δικαίου και θα αναδιοργανώσει εκ βάθρων τη δημόσια διοίκηση; Και αν τη πετύχουμε, ποιος θα διαχειριστεί την κατανομή των πόρων ώστε να ενισχύεται σταθερά η κοινωνική συνοχή και η ποινική δικαιοσύνη; Το πολιτικό σύστημα με βάση πολαιές εξαρτήσεις και νέες υποσχέσεις; Ή μια κοινωνική συμφωνία των πολιτών που θα στηρίζει τους πραγματικά αδύναμους και όχι μόνον εκείνους που έχουν πιο δυνατή φωνή;

Η αλλαγή του κράτους και του παραγωγικού μοντέλου απαιτεί τη μέγιστη διανοητική και συναισθηματική προοπτική σε συνδυασμό με την τεχνοκρατική και διοικητική γνώση. Πρωτίστως όμως χρειάζεται να γίνει έργο και κτήμα ευρύτερων κοινωνικών δυνάμεων, στις οποίες θα έχουν κεντρικό ρόλο η μισθωτή εργασία του ιδιωτικού τομέα ώστε να ενισχυθεί ξανά η διαπραγματευτική της δύναμη. Τα δικαιώματα των σημερινών παιδιών αφού αυτά προπάντων

→ ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Σελίδα 15

«Η Χρυσή Αυγή θα ξεφουσκώσει»,
τονίζει στα «NEA» ο πρών
καγκελάριος της Αυστρίας Βόλφγκανγκ
Σόύσελ και εμφανίζεται αισιόδοξος
για την Ελλάδα και την Ευρώπη

Σελίδα 17

Ενδοκυβερνητικός τριγμούς
προκαλεί η εντεινόμενη κριτική του
ΠΑΣΟΚ σε στοιχεία της ασκούμενης
πολιτικής, καθώς και η ιδεολογική
διαφοροποίηση του από τη ΝΔ

Σελίδες 24, 33

Το Βάρος μιας νέας τραγωδίας
καλείται να σπάσει η Ιταλία, μετά
το νέο ναυάγιο με 50 νεκρούς στα
ανοικτά της Λαμπεντούζα το βράδυ
της Παρασκευής

Σελίδες 38-39

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου
στο Λονδίνο δεν στερείται ούτε
λαμπερές πρεμιέρες ούτε μεγάλους
σταρ. Ποια είναι όμως τα φετινά
μεγάλα «γεγονότα»;

Πρόσκληση σε Ιδρυτική Συνέλευση για Μια Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη

→ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

Θα βιώσουν τις ωδίνες της ανασυγκρότησης. Η εξωστρεφής και καινοτόμος επιχειρηματικότητα. Η νέα προηγμένη αγροτική παραγωγή. Ο δημόσιος υπάλληλος που θέλει να αποκαταστήσει την αξιοπρέπεια της εργασίας του μέσα από τη ριζική μεταρρύθμιση του κράτους. Η μεσαία τάξη που θα θελήσει να ανασυνταχθεί σεβόμενη τις υποχρεώσεις προς την κοινωνία, δηλαδί πληρώνοντας τους φόρους που της αναλογούν. Η ανασύσταση του κράτους πρόνοιας ως συμμαχία των λαϊκών και των μεσαίων στρωμάτων, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες που γέννησαν η ανεργία, η περιθωριοποίηση και η ανασφάλεια. Η καθιέρωση ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Χωρίς ντροπή γι' αυτό που είμαστε

Η κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα εθνική αυτογνωσία και σε μια νέα πατριωτική υπερφάνεια. Χωρίς την κομπλεξική εθνικιστική αλαζονεία γι' αυτό που νομίζουμε ότι είμαστε ενώ δεν είμαστε. Χωρίς ντροπή γι' αυτό που είμαστε.

Στην κρίση οι Ελληνες δεν είναι ούτε αμαρτωλοί ούτε θύματα. Είναι υπεύθυνοι και άτυχοι. Υπεύθυνοι για τις εθνικές ολιγωρίες, άτυχοι γιατί στη δύσκολη στιγμή βρίκαν απέναντι τους μια Ευρωπαϊκή Ένωση αιφνιδιασμένη, μιωτική, συντηρητική, διαιρεμένη και αναδιπλωμένη



“
Μέσα στο καμίνι της κρίσης, μπορεί να χιυστεί και πάλι ένα αίσθημα λαϊκής υπερφάνειας, που πρεμνότητά της θα την απομακρύνει από τον λαϊκισμό και την πατριωτική της ρίζα από τον εθνικισμό

τους εθνικισμούς της.

Την ίδια όμως στιγμή, οι Ελληνες κράτουσαν όρθιο το φρόντιμα του πολίτη, αντέχοντας μέχρι σήμερα τις ασφυκτικές πιέσεις από πολλά μέτωπα. Από την ίδια την κρίση, τα λάθη της συνταγής που δόθηκε για τη θεραπεία, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την ευρωπαϊκή αμφισημία, την επιθετικότητα των διεθνών κερδοσκόπων, τους διάσημους «προφίτες» της καταστροφής μας. Από τα λάθη και τη μετριότητα των κυβερνητικών κειρισμών, την ιδιοτελή ολιγωρία του πολιτικού συστήματος, τη δικαστική ατμόσφαιρα, τους δεξιούς και αριστερούς κίρκους μιας νέας αλλά εξίσου απεχθούς εθνικοφροσύνης που αμφισβητούσε την ελληνικότητα του αντιπάλου. Από την ακραία δημαγωγική στάση των ποικίλων αντιπολεύσεων, την κυδαία λαϊκιστική δημοσιογραφία, τον κυνισμό και τη λοιδορία των διεθνών ΜΜΕ, τους συνυμμοσιολόγους και τους ψευδολόγους που μοίραζαν φρούδες ελπίδες και μαγικές λύσεις.

Είμαστε ως λαός ανθεκτικοί και θυμωμένοι, θυμωμένοι και στοχαστικοί, στοχαστικοί και όχι πτητημένοι. Μέσα στο καμίνι της κρίσης, μπορεί να κατακτηθεί μια νέα εθνική αυτογνωσία, να χιυστεί και πάλι ένα αίσθημα λαϊκής υπερφάνειας, που ο σεμνότητά της θα την απομακρύνει από τον λαϊκισμό και την πατριωτική της ρίζα από

τον εθνικισμό. Για να βγει η Ελλάδα από τη θέση του κράτους-παρία, να επανακτήσει τη διεθνή της αξιοπρέπεια και να διεκδικήσει ρόλο στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ενοποίησης που θα επιταχυνθούν. Για μια Ενωμένη Ευρώπη που δεν θα είναι, γιατί δεν μπορεί πια να είναι, πολιτικό σχέδιο των ελίτ, αφού η κρίση πολιτικοποίησε στο έπακρο τη διαδικασία ενοποίησης. Για έναν ευρωπαϊσμό, όχι μόνο προοδευτικό αλλά και λαϊκό. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να περιορίσουμε στην αρχή και να αντιστρέψουμε αργότερα τον διαχειμένο ευρωσκεπτικισμό.

Ούτε Δεξιά ούτε νεοκομμουνιστική Αριστερά

Αυτός είναι ο νέος ρόλος της ιστορικής παράταξης της Σοισιαλδημοκρατίας, της δημοκρατικής Αριστεράς, του φιλελεύθερου Κέντρου, όλου του κεντροαριστερού χώρου: Εθνική Ανασυγκρότηση - αλλαγή του κράτους και του παραγωγικού μοντέλου - νέα συμπόρευση της εθνικής αυτογνωσίας με τον προοδευτικό λαϊκό ευρωπαϊσμό.

Ορος για την εκπλήρωσή του είναι η σύγκλιση και η συνεργασία όλων εκείνων των συλλογικών μορφών και των πολιτών που δεν αναγνωρίζονται ούτε στη Δεξιά ούτε στην νεοκομμουνιστική θνολολαϊκιστική Αριστερά.

να μη γίνει πάλι εσωτερικός εχθρός. Θα επαναφέρει την πολιτική και κοινωνική δυναμική στον αστερισμό της δημοκρατίας και του πλουραλισμού. Θα συνδέσει την Εθνική Ανασυγκρότηση με ένα προοδευτικό και ρεαλιστικό πρόγραμμα αλλαγών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θα ενισχύσει τις φιλελεύθερες εκσυγχρονιστικές φωνές στη ΝΔ και τις δημοκρατικές φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

Η κοινωνία αρχίζει να αισθάνεται το κενό. Γι' αυτό υπάρχει μια ριπτική αλλά και μια σιωπηλή ζήτηση των πολιτών για κάτι καινούργιο στον ευρύτερο δημοκρατικό προοδευτικό χώρο. Γι' αυτό δημιουργείται η κοινή συνείδηση ότι κάτι μπορεί να γίνει τώρα, σύντομα.

Πρόσκληση για Ιδρυτική Συνέλευση

Με αυτή την αγορία απευθύνουμε έκλιπο στις δυνάμεις της ευρύτερης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης, στο ΠΑΣΟΚ, τη ΔΗΜΑΡ, τις δυνάμεις της οικολογίας, της αυτοδιοίκησης, τις πολιτικές και κοινωνικές συλλογικότητες και προσωπικότητες, να συνεργαστούν για την ανασυγκρότηση του χώρα.

Η ανασυγκρότηση δεν θα είναι μόνο οργανωτική, αλλά βαθιά πολιτική. Θα είναι αυτοκριτική για την ώς τώρα πορεία, προγραμματική για το μέλλον, και κυρίως θα στοχεύσει στην ανάδειξη νέων ανθρώπων που θα ανανεώσουν την πολιτική περιεστία της παράταξης και της χώρας.

Προτείνουμε τη δημιουργία ενός κοινού πολιτικού φορέα που θα συστεγάσει όλους, χωρίς να απαιτήσει τη διάλυση των υπαρχόντων κομμάτων και συλλογικοτήτων. Ο φορέας μπορεί να συσταθεί τους προσεχείς μήνες μέσα από μια ιδρυτική συνέλευση, με συμφωνημένες διαδικασίες και να εξελιχθεί στο κέντρο των κοινών επεξεργασιών για το σχέδιο Εθνικής Ανασυγκρότησης, με προτεραιότητα στο πρόγραμμα για τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές.



Προτείνουμε τη δημιουργία ενός κοινού πολιτικού φορέα που θα συστεγάσει όλους, χωρίς να απαιτήσει τη διάλυση των υπαρχόντων κομμάτων και συλλογικοτήτων

Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις κινήσεις που κάνουν ξεχωριστά το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ, θεωρώντας όμως ότι αυτές πρέπει να συγκλίνουν και να συναντηθούν στο άμεσο μέλλον. Η κοινή αναφορά στο Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η ανταπόκριση στο ενωτικό τους κάλεσμα, διευκολύνει τη διαδικασία.

Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία των «5 Δημάρων» και άλλων αυτοδιοικητικών φορέων του ίδιου χώρου, που δείκνουν έναν δρόμο συνεργασίας στη βάση αξιών που συμμεριζόμαστε.

Δεν είναι δικιά μας δουλειά να προκαταλάβουμε τους τρόπους και τις διαδικασίες της ανασυγκρότησης. Υπάρχουν πολλές διεθνείς και ελληνικές επιμερίες και υπάρχουν πολλοί που τις ξέρουν καλύτερα από εμάς. Το μόνο που θέλουμε είναι να καλέσουμε τους ενδιαφερομένους επιτέλους να προχωρήσουν. Πρότασσοντας την κοινή μοίρα, όχι την ιδιοτέλεια. Αναλαμβάνοντας αποφασιστικά την ευθύνη, όχι απαριθμώντας τις δυσκολίες του εγχειρήματος.

Και υπογράφουμε την πρόσκληση αυτή, πολίτες με διαφορετικές επιμερίες και αφετηρίες αλλά με κοινές αγωνίες, με μόνο το δικαίωμα που μας δίνει ο πολύχρονη παρουσία και έγνοια μας για αυτόν τον ευρύτερο πολιτικό χώρο και αυτόν τον τόπο.

Πέντε πολίτες που υπέγραψαν το κείμενο πρόσκλησης σε Ιδρυτική Συνέλευση για μια δημοκρατική προοδευτική παράταξη εξηγούν τους λόγους της επιλογής τους. Απαντούν: ο καθηγητής Γιάννης Βούλγαρης, ο συγγραφέας Πέτρος Μάρκαρης, ο πρών υπουργός Σταύρος Μπένος και δύο στελέχη κομμάτων, η Αθηνά Δρέπη του ΠΑΣΟΚ και ο Σταύρος Λιβαδάς της ΔΗΜΑΡ

Γιατί υπέγραψα την πρόσκληση

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Μια πολυφωνική παράταξη για την ανασυγκρότηση

Μερικές φορές, το προφανές -χάνεται μέσα στις αδράνειες και στους τακτικισμούς. Στη λογική των «μικρών μαγαζιών», ενώ οι εξελίξεις προχωρούν με τεράστια βήματα. Η έκκληση των πολιτών θέλει πριν απ' όλα να αναδείξει την ανάγκη συγκρότησης ενός ισχυρού τρίτου πόλου στο υπό διαμόρφωση κομματικό σύστημα. Το οποίο ομπαινεί ότι πρέπει να προχωρίσει άμεσα η σύγκλιση και η επαναθεμελώση της ευρύτερης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Άλλιώς θα επικρατήσει ο μικρός δικομματισμός ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ που, όπως σημειώνεται στο κείμενο, είναι «πολιτικά στέριος, προγραμματικά οπισθοδρομικός και ιδεολογικά συντηρητικός». Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι πολλοί πολίτες αισθάνονται το κενό, μια λειψή πολιτική αντιπροσώπευσης της φιλοευρωπαϊκής δημοκρατικής κοινής γνώμης, που οποία αποτέλεσε τη ραχοκοκαλιά της Ελλάδας που αντιστάθηκε και αντιστέκεται στην αυτοπεριθωριοπόνηση της χώρας, στη σύγχυση και στον ανθρολογισμό.

Η διαδικασία σύγκλισης και συνεργασίας δεν πρέπει να είναι μια ατέρμονη συζήτηση, αλλά να έχει χρονική ορθόσημα. Η πρόταση για Ιδρυτική Συνέλευση όλων των ενδιαφερόμενων δυνάμεων έχει ακριβώς την έννοια να χαρτογραφήσει μια πιθανή πορεία ώστε το εγχείρημα να αρχίσει να δοκιμάζεται στην πράξη. Άλλες δυνάμεις, πρόσωπα και κινήσεις θα προτείνουν ασφαλώς τις δικές τους απόψεις και διαδικασίες. Μόνο η σιωπή και η ατεκμηρίωτη άρνηση πιστεύω ότι δεν δικαιολογούνται σε αυτή την κρίσιμη καμπή.

Γιατί είναι προφανές ότι η χώρα μπαίνει σε νέα φάση. Η εποχή των Μνημονίων φαίνεται να φτάνει στο τέλος της, η πολιτική δραστηριότητα δύο και λιγότερο θα εξαντλείται στην αντίθεση Μνημόνιο - Αντιμνημόνιο. Εχει αρχίσει η νέα φάση της εθνικής ανασυγκρότησης. Και σε αυτή πρέπει να δώσει το «παρών» μια πολυφωνική, αναγεννημένη και δυναμική δημοκρατική παράταξη.

“

Η πρόταση για Ιδρυτική Συνέλευση όλων των ενδιαφερόμενων δυνάμεων έχει ακριβώς την έννοια να χαρτογραφήσει μια πιθανή πορεία ώστε το εγχείρημα να αρχίσει να δοκιμάζεται στην πράξη

Οι μετωπικές συγκρούσεις που αναπτύχθηκαν και συνεχίζουν να αναπτύσσονται, είτε είναι το δίπολο Μνημόνιο - Αντιμνημόνιο είτε η θεωρία των δύο άκρων, δεν συμβάλλουν σε συγκλίσεις που τις έχει ανάγκη η χώρα

Οι «58» δηλώνουν όχι μόνο την αγωνία τους αλλά και την απόφασή τους να πάρουν πρωτοβουλίες ώστε να συμπόρευση αιώνων των δυνάμεων, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς πγεμονισμούς, να γίνει πραγματικότητα.

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΑΡΗΣ

Για να επιστρέψει η πολιτική συνεννόηση

Το κείμενο που υπέγραψα είναι μια πρόσκληση να συγκροτηθεί ένας χώρος που θα συμπεριλαμβάνει σοφαρές φιλελεύθερες δυνάμεις της φιλοευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς, σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες και όσους στον ΣΥΡΙΖΑ συμμερίζονται την ανάγκη του δημοκρατικού διαλόγου και της συνεννόησης. Πρώτος στόχος του χώρου αυτού είναι να συμβάλει ώστε να φύγουν οι ακραίες θέσεις από τη δημόσια συζήτηση και να αλλάξει εποικοδομητικά το κλίμα. Να επανέλθουν στο προσκήνιο τα πολιτικά επιχειρήματα. Δεν

υπέγραψα μια πρόσκληση για τη δημιουργία ενός κόμματος, δηλωσα απλώς ενεργός οπαδός μιας πρωτοβουλίας που στόχο έχει τον εκπολιτισμό της πολιτικής προς την κατεύθυνση της γεφύρωσης των πολιτικών διαφορών, όχι της μεγέθυνσή τους. Θεωρώ ότι οι μετωπικές συγκρούσεις που αναπτύχθηκαν και συνεχίζουν να αναπτύσσονται, είτε είναι το δίπολο Μνημόνιο - Αντιμνημόνιο είτε η θεωρία των δύο άκρων, δεν συμβάλλουν σε συγκλίσεις που τις έχει ανάγκη η χώρα.

Ο Πέτρος Μάρκαρης είναι συγγραφέας



ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΠΤΑ

Για κοινή κάθιδο στις ευρωεκλογές

Η χώρα και η παράταξη έχουν περάσει τρία πέτρινα χρόνια. Χρόνια που θα επικαθορίσουν την πορεία και των δύο για την επομένη δεκαετία. Και αν οι χώρες δεν εξαερώνονται, δεν καταστρέφονται, δεν εξαφανίζονται, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τις παρατάξεις.

Οσοι υπογράφαμε το κείμενο πρόσκληση προς τα κόμματα, τις κινήσεις και τις προσωπικότητες θέλουμε να ενώσουμε τη φωνή μας και τις προσπάθειές μας για την ανασύνταξη του χώρου του δημοκρατικού σοσιαλισμού, του χώρου της ριζοσπαστικής Κεντροαριστεράς, προτού είναι πολύ αργά. Η χώρα χρειάζεται μια νέα ελπίδα που παράλληλα με την πολιτική σταθερότητα θα εξασφαλίζει και

την κοινωνική αλλαγή. Θα επανεφύρει το μέλλον της, θα οργανώνει μια νέα οικονομία, θα συγκροτεί μια διαφορετική εθνική συνείδηση, θα παλεύει για μια προοδευτική Ευρώπη, θα οικοδομεί ένα πραγματικό κράτος πρόνοιας, κυρίως θα επαναθεμελιώνει ένα διαφανές, αξιόπιστο και αποτελεσματικό πολιτικό σύστημα. Χωρίς αυτό το τελευταίο οποιαδήποτε προσπάθεια είναι καταδικασμένη.

Η παράταξη υπάρχει από τη χώρα και για τη χώρα. Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία μιας παράταξης που χρειάζεται ψυχραιμία και ανιδιοτέλεια, διορατικότητα και επιμονή,

ταύτιση με το λαϊκό αίσθημα και ανάληψη του ρίσκου μιας πρωτοπορίας.

Τώρα είναι η ώρα. Η ώρα που θα καταλήγει στην κοινή κάθιδο στις ευρωεκλογές και στην Ευρώπη.

Η Αθηνά Δρέπτα είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΒΑΔΑΣ

Η «Αριστερά της ευθύνης» πρέπει να δώσει το «παρών»

Πριν από περίπου ενάμιση μίνια, έγραφα στο «Βίβλα της Κυριακής» (1/9/2013) πως «οι κεντροαριστερές» ανησυχίες που εκφράζονταν μέσα από σχετικές συζητήσεις στα ΜΜΕ και αλλού εξέφραζαν και τροφοδοτούνταν από πραγματικές πολιτικές ανάγκες της χώρας. Από την έλλειψη ενός ισχυρού σοσιαλδημοκρατικού πόλου με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Από την πολιτική αστάθεια που συντρέπεται όσο υπάρχει αυτό το κενό μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, σε μια εποχή που η χώρα έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ συνθήκες παρατεταμένης πολιτικής σταθερότητας. Ελέγα επίσης πως «παρότι η αναγκαιότητα μιας ευρείας

υμπαράταξης είναι μεγάλη, ενώ αντιθέτως ο διατιθέμενος πολιτικός χρόνος είναι ελάχιστος, η κατάσταση και οι κινήσεις των δυνάμεων που βρίσκονται στον χώρο - κυρίως των δύο κομμάτων ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ - δεν επιτρέπουν, προς το παρόν, μεγάλη αισιοδοξία».

Το κείμενο των «58», που δημοσιεύεται σήμερα, έρχεται ακριβώς να εκφράσει αυτή την αναγκαιότητα της συμπόρευσης των δυνάμεων της δημοκρατικής παράταξης, για να υπάρχουν ελπίδες για την εθνική ανασυγκρότηση. Οι «58» δηλώνουν όχι μόνο την αγωνία τους αλλά και την απόφασή τους να πάρουν πρωτοβουλίες ώστε να συμπόρευση αυτών των δυνάμεων, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς πγεμονισμούς, να γίνει πραγματικότητα.

Η υπογραφή μου σ' αυτό το κείμενο, ως μέλος της ΔΗΜΑΡ, μαζί με άλλα τρία μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, αρκετά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και στελέχη της ΔΗΜΑΡ και συμμετοχή μας σ' αυτή την πρωτοβουλία απορρέει άμεσα ως ανάγκη και καθήκον, από τις ίδιες της αρχές και τους στόχους του κόμματός μας, ως «Αριστερά της ευθύνης». Θέλω να πιστεύω πως η πρεσβεία της ΔΗΜΑΡ, βλέποντας τους στόχους του κειμένου αλλά και την προέλευση, το εύρος, τη διαδρομή στον δημόσιο χώρο των ανθρώπων που συγκροτούν την πρωτοβουλία θα υπερβεί επιφυλάξεις και δισταγμούς και θα αγκαλιάσει την προσπάθεια, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην επιτυχία της.

Ο Σταύρος Λιβαδάς είναι μέλος της ΕΕ της ΔΗΜΑΡ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ

Η μόνη ελπιδοφόρα πρωτοβουλία

Συμμετέχω γιατί είναι η πιο σοβαρή και η μόνη ελπιδοφόρα πρωτοβουλία για την ανασύνθεση της Κεντροαριστεράς στα χρόνια της κρίσης. Η απουσία της και ιδιαίτερα το μεταρρυθμιστικό της πρόσημο πάντοτε τραυματική για το πολιτικό μας σύστημα. Τώρα είναι οδυνηρή.

Ο Σταύρος Μπένος είναι πρώτης υπουργός, επικεφαλής της κίνησης πολιτών Διάζωμα