

Ο υπουργός Αιγαίου κ. Σταύρος Μπένος αναφέρεται στο έργο που επιτελείται στο Αρχιπέλαγος.

## Απαιτείται διαφοροποιημένη πολιτική για τα νησιά

Είναι σε όλους γνωστό ότι ο νησιωτικός χώρος του Αιγαίου χαρακτηρίζεται για την ιδιαίτερότητά του. Μαζί με τη φυσική μοναδικότητα και τη σημαντική και ενδιαφέρουσα πολιτιστική φυσιογνωμία υπάρχουν γνωρίσματα που στοιχειοθετούν μια διαφορετική γεωοικονομική πραγματικότητα. Ωστόσο ο χώρος του Αρχιπελάγους αντιμετωπιζόταν με μια λογική παραγωγιστική αλλά και ισοπεδωτική, από την πλευρά της ελληνικής κεντρικής εξουσίας με αποτέλεσμα αντί για ανάπτυξη και ανάδειξη της συμβολής των πληθυσμών που διαβιούν σε αυτές τις περιοχές να υπάρχει η εγκατάλειψη, η αποξένωση και ο μαρasmus. Μέσα σε αυτές τις αρνητικές συνθήκες, η ίδρυση του υπουργείου Αιγαίου ήλθε να αποδείξει το ενδιαφέρον της πολιτείας. Όμως αυτό δεν αρκούσε. Καλές οι προθέσεις αλλά απαιτείται και ουσιαστική ενασχόληση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην απλή καθημερινή τους ζωή, οι Αιαιοπελαγίτες. Με ποιο τρόπο παρεμβαίνει σήμερα η κυβέρνηση και ποιες αρχές διέπουν την πολιτική της στο χώρο του Αιγαίου; Ο αρμόδιος υπουργός κ. Σταύρος Μπένος επισημαίνει και αναλύει τις κατευθύνσεις της κυβερνητικής πολιτικής σε ένα πραγματικά δύσκολο και σύνθετο χώρο. Ο υπουργός Αιγαίου επισημαίνει ότι μεταξύ των φορέων των τοπικών κοινωνιών και της κεντρικής εξουσίας υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία με στοιχείο επιτυχίας την αναγνώριση της διακρίσεως των ρόλων μεταξύ πολιτικής ηγεσίας, περιφερειακής, νομαρχιακής και τοπικής αρχής.

**Κε υπουργέ, ποιες γενικές αρχές διέπουν την κυβερνητική πολιτική στο χώρο του Αιγαίου;**

«\* Το πρώτο και βασικότερο είναι η ανάδειξη της διαφορετικότητας του Αιγαίου. Είναι αυτό που λέμε νησιωτικότητα. Τόσο από εμένα, όσο και από τα χείλη του ίδιου του πρωθυπουργού, πάρα πολλές φορές έχει προβληθεί η θέση ότι τίποτα στο Αιγαίο δεν είναι ίδιο με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Στο Αιγαίο έχουμε προσφέρει ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο υποδομών, δηλαδή λιμάνια, αεροδρόμια, σχολεία, νοσοκομεία κλπ. και τώρα δουλεύουμε πάρα πολύ συστηματικά για τη διαφοροποίηση των κεντρικών πολιτικών της χώρας στις ιδιαιτερότητες του Αρχιπελάγους. Αυτό είναι το μεγάλο έργο, και παράλληλα η μεγάλη πρόκληση του 2000 για το Αιγαίο.

**Υπάρχουν τομείς στους οποίους χρειάζεται να κάνετε συγκεκριμένη παρέμβαση ως κυβέρνηση;**

«\* Είναι όλοι οι τομείς της πολιτικής. Ήδη έχουμε ξεκινήσει βεβαίως από κάποιους τομείς αιχμής. Αυτούς δηλαδή στους οποίους τα νησιά μας και οι αιγιοπελαγίτες, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα. Ποια είναι αυτά; Πρώτον, η απουσία του κράτους. Οργανώνουμε το κράτος με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικό και να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες του Αιγαίου. Είναι το γνωστό πρόγραμμα ΑΣΤΕΡΙΑΣ.

Δεύτερο, οργανώνουμε την υγειονομική θωράκιση του Αρχιπελάγους. Διαφοροποιούμε δηλαδή την πολιτική υγείας της χώρας, κυρίως της πρωτοβάθμιας περίθαλψης για τις ανάγκες κατά βάση



των μικρών νησιών με το γνωστό πρόγραμμα ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ.

Τρίτον, οργανώνουμε ένα ιδιαίτερο σύστημα διοίκησης κρίσεων. Είναι το γνωστό πρόγραμμα Ξενοκράτης, εμπλουτισμένο όμως με το πρόγραμμα της παλαικής άμυνας. Διαμορφώνεται με αυτόν τον τρόπο ένα πρόγραμμα κοινό για τη διοίκηση των κρίσεων που φέρει την επωνυμία ΑΣΠΙΣ. Το μεγάλο θέμα που μας απασχολεί αυτό το διάστημα, είναι η διαμόρφωση ενός τομεακού προγράμματος στα πλαίσια του Τρίτου Κοινωνικού Πλαισίου Στήριξης. Πλάι δηλαδή στις δράσεις που θα έχουμε στο Γ' ΚΠΣ για τις υποδομές των νησιών, θέλουμε να διαμορφώσουμε και ένα πρόγραμμα που θα υποβοηθήσει τη διαφοροποίηση των πολιτικών της χώρας για τα νησιά.



Με βάση τα όσα έχετε ανακοινώσει και εφαρμόζετε ποια σχέση έχει διαμορφωθεί μεταξύ του υπουργείου, της κεντρικής εξουσίας δηλαδή και των τοπικών κοινωνιών;

☛ Εξαιρετική. Κατ' αρχήν ο καθένας δεν μπλέκει στα πόδια του άλλου, αλλά έχει διακριτό ρόλο. Για μένα, η πρώτη δουλειά ήταν να αναδείξω αυτόν το διακριτό ρόλο. Δηλαδή άλλο το έργο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, άλλο της νομαρχιακής, άλλο της περιφέρειας και άλλο του υπουργείου. Οι τρεις υποκείμενοι θεσμοί δηλαδή περιφέρεια, νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, κυρίως έχουν ως φορτίο να διεκπεραιώσουν το μεγάλο θέμα των υποδομών και του προγραμματισμού των έργων του Δεύτερου και τώρα του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Το υπουργείο έχει αποστολή να ασχολείται με τις πολιτικές του Αρχιπελάγους σε συνεργασία με όλα τα υπουργεία και τις πολιτικές της χώρας και να τις εξειδικεύει για τα νησιά. Αυτοί είναι οι δύο απολύτως διακριτοί ρόλοι, αυτή είναι η δουλειά που κάνουμε όλο αυτό το διάστημα και αυτή η δουλειά συναντά την πολύ μεγάλη υποδοχή και υποστήριξη από τους θεσμούς και τους φορείς του Αιγαίου.

**Θα μπορούσατε να αναλύσετε το σημείο που αφορά την αναβάθμιση της σχέσης των κατοίκων του Αιγαίου με τη δημόσια διοίκηση, στο βαθμό που εμπλέκεται το υπουργείο Αιγαίου σ' αυτή τη διαδικασία;**

☛ Είναι το γνωστό πρόγραμμα ΑΣΤΕΡΙΑΣ. Βεβαίως η εμπλοκή του υπουργείου Αιγαίου είναι πάντα σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Το πρόγραμμα είναι κοινό και έχει την εξής φιλοσοφία. Δημιουργούμε τα Γραφεία του Πολίτη σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες. Έχουμε ήδη 100 τέτοια γραφεία στο Αρχιπέλαγος. Έχουμε περάσει σε ηλεκτρονική μορφή όλες τις διοικητικές πράξεις. Αυτό σημαίνει ότι στο κάθε Γραφείο του Πολίτη είναι εγκατεστημένος ειδικός εξοπλισμός και ειδικά εκπαιδευμένος υπάλληλος. Ο εξοπλισμός αυτός περιέχει ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής α-

*Το πρώτο και βασικότερο είναι η ανάδειξη της διαφορετικότητας του Αιγαίου. Είναι αυτό που λέμε νησιαιτικότητα. Τόσο από εμένα, όσο και από τα χείλη του ίδιου του πρωθυπουργού, πάρα πολλές φορές έχει προβληθεί η θέση ότι τίποτα στο Αιγαίο δεν είναι ίδιο με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Στο Αιγαίο έχουμε προσφέρει ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο υποδομών, δηλαδή λιμάνια, αεροδρόμια, σχολεία, νοσοκομεία κλπ. και τώρα δουλεύουμε πάρα πολύ συστηματικά για τη διαφοροποίηση των κεντρικών πολιτικών της χώρας στις ιδιαιτερότητες του Αρχιπελάγους.*

ποτύπωσης όλων των διοικητικών πράξεων της χώρας. Ένας πολίτης απευθύνεται στο γραφείο αναφέρει την υπόθεσή του εκεί και σε δευτερολέπτα μέσα, έχει στον υπολογιστή την αίτηση τυπωμένη καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Η αίτηση συμπληρώνεται επί τόπου από τον πολυδύναμο υπάλληλο που στελεχώνει το Γραφείο του Πολίτη και τον διευκολύνει να συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά. Αφού συμπληρωθεί αυτός ο φάκελος, αποστέλλεται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στην πηγή που εκδίδει τη διοικητική πράξη. Στη συνέχεια η πράξη επιστρέφει ηλεκτρονικά στο γραφείο του πολίτη.

Και εφόσον όπως γνωρίζετε έχουμε θεσμοθετήσει στη χώρα την αποδεικτική ισχύ του fax και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το χαρτί αυτό που παίρνει από το Γραφείο του Πολίτη, ακόμα και ως fax έχει την ίδια αξία με το πρωτότυπο της υπογραφής και μπορεί να χρησιμοποιήσει ο αιγαίοπελάγιτης για οποιαδήποτε δουλειά του. Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι, αντί να κινείται ο πολίτης παίρνοντας πλοίο, αεροπλάνο ή σιδηρόδρομο άλλο και χάνοντας πάρα πολλές ημέρες, τα έγγραφα κινούνται μέσω της κοινωνίας της πληροφορίας και του συστήματος των υπολογιστών.

## ΕΕ Η μόνη πηγή ενημέρωσης για την Ευρώπη!

Χωρίς αμφιβολία η (Ευρωπαϊκή Ένωση) έχει μπει στη ζωή μας και επηρεάζει ακόμη και την καθημερινότητά μας. Όλοι πλέον (και όλα) προσδιορίζομαστε από τις αποφάσεις των (Βρυξελλών). Το ευρώ σε λίγο θα βρίσκεται στις τσέπες μας. Και η ενημέρωσή, η πληροφόρησή, η γνώση για την Ευρώπη θα είναι η μεγαλύτερη περιουσία μας. Πραγματική (επένδυση) λοιπόν, θα αποτελέσει για όλους μας η προσέγγιση με το κρίσιμα ζήτημα που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και την επένδυση αυτή την στηρίζει και την πολλαπλασιάζει το περιοδικό «Ε.Ε.». Το «Ε.Ε.» είναι η μοναδική έκδοση στην Ελλάδα που αναλύει τα συμβαίνοντα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Το «Ε.Ε.» είναι μια (διμηνιαία) πολιτική και οικονομική επιθεώρηση που με κριτική αντικειμενικότητα αναλύει και αναδεικνύει τις πολλαπλές (διαστάσεις) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΟΝΕ. Το «Ε.Ε.» κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και είναι ένα από τα ελάχιστα περιοδικά που κυκλοφορούν στην Ευρώπη με αυτό το αντικείμενο. Η κυκλοφοριακή του δε επιτυχία και η συνεχής (άνοδο) στις πωλήσεις του αποδεικνύουν ότι οι έλληνες θέλουν να πληροφορούνται και να ενημερώνονται για το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι σημαίνει η ένταξη της Ελλάδας σ' αυτήν. Το «Ε.Ε.» είναι σήμερα η μόνη αξιόπιστη (πηγή ενημέρωσης) για την Ευρώπη.